

Horne Mandskor i Litauen



Foran Trakai Castle. Jubilæumsturen juni 2019



Da vi i koret får rygende travlt med at planlægge og afholde korets 175 års jubilæum den 1. juni 2020, valgte bestyrelsen, at jubilæumsturen skulle lægges i år, hvilket blev et fantastisk besøg i Vilnius, hovedstaden i Litauen fra 12. – 17. juni 2019. I turen deltog 32 sangere og 29 ægtefæller

Onsdag kørte vi kl. 7.30 fra Faaborg mod Kastrup. Der var høj stemning i dobbeltdækkerbussen - den længe planlagte tur var endelig startet. Minsandten om vi ikke 17 km før lufthavnen røg ind i en kæmpe kø, som forårsagede, at vi desværre blev forsinket i forhold til de 2 timer, som er normal mødetid før afgang. Forsinkelsen forårsagede dog, at turen ud til gaten, som var enorm lang, blev med turbo og derfor lidt stressende for de dårligt gående. Det gik let med indtjekningen, da turarrangør Sten Virkelyst nærmest havde lavet alt arbejdet hjemmefra. Vi landede efter 1½ times flyvning med Ryan Air i Kaunas, hvor der var 34 graders varme. Vi fik en flot velkomst af vores lokale kontaktperson Gabriele samt repræsentanter fra det kor, vi skulle give koncert med, idet de uddelte røde roser til damerne. Koret kvitterede med en sang, hvorefter bagagen blev læst på to busser, og turen fortsatte til Hotel Holiday Inn i Vilnius. Her blev vi budt velkommen med champagne, hvor vi samtidig fik hilst på den lokale operatør Rasa og den venlige manager på hotellet, Asta. Bagefter var der mulighed for at komme på værelserne. Senere fik vi en smagsprøve på, hvad der ventede os rent kulinarisk – en herlig buffet, og alle var enige om, at både madens og hotellets standard var helt i top.

Torsdag var der arrangeret City Tour. Vores guider fortalte om byen, der blev grundlagt i det 13. århundrede, om Old Town, om det 16. århundredes Skt. Peter and Poul Kirke, der er en perle i den litauiske, gotiske stil. Sjældent har man dog set så mange ornamentter – ca.2000 trompettruttende engle og andre figurer. Selv i en katolsk kirke var det overvældende. Dirigenten mente, at dagen i disse omgivelser kunne starte med Morgensang af ”Elverskud”, og det gjorde den dermed til stor glæde for de mange besøgende. Turen gik senere gennem de snævre og snoede gader, hvor bl.a. Vilnius Universitet, byens rådhus og Det Jødiske Kvarter ligger. Vi kunne ikke forlade byen uden at besøge den selvudråbte kunstneriske republik, Republik Uzupis ved bredden af floden Vilnia, som har givet byen navn. Denne fristad har sin egen hymne, biskop, to kirker, kirkegård, syv broer, forfatning og præsident.

Vi sluttede besøget i Uzupiz af med at smage deres lokale, lækre snacks og skylle dem ned med velsmagende litauisk øl. Der sad flere gæster på den lille terrasse, som var vilde med de sange, som Horne Mandskor underholdt med på stedet.

Aftenens middag, der ligesom alle andre måltider var egnsretter, blev indtaget i en smuk regional park, Belmontas, som lå i udkanten af byen midt i et vidunderligt naturlandskab. Der var ellers lagt op til, at man kunne gå en tur i byen efter aftensmaden, men selskabet var mætte af oplevelser og den overvældende menu. Enkelte hardcore sangere med ægtefæller frekventerede dog baren på hotellet.



Fredag var atter en herlig solskinsdag. Dagens tur gik med busser til Trakai, hvor vi startede med en bådtur på Galvesøen, som blev en smuk oplevelse! - ikke mindst på grund af det mest fantastiske solskinsvejr i disse smukke



omgivelser. Højdepunktet blev nok rundturen på det velrestaurerede slot, hvor koret fandt det oplagt at underholde med "Slavernes Kor" i den store audienssal. Slottet, som egentlig var anlagt som en borg, havde svalegange i flere etager borggården rundt, derfor opstod idéen, at vi kunne synge Ukuthula med koret stående i hesteskoform på 2. stokværk. Det var en gribende oplevelse! Bl.a. stod der en munk og 2 nonner, som følte sig henført.

Lørdag var Litauens TV mødt op og havde til hensigt at sende live i formiddagens nyhedsudsendelse for at lave PR for aftenens koncert! Alt var klart! Så smuttede deres forbindelse – ærgerligt! Litauen er lige så fladt som Danmark (højeste punkt 300 m. o.h.), og man har samme vane med at lægge seværdigheder på mindre "bjerge". Vi

tog således til Gediminas Castle, der ligger højt over byens centrum og benyttede den 71 meter lange tandhjulsbane for at komme derop. Flot udsigt over den gamle by og floden Neris.

Vi blev så kørt i busser til TV-tårnet (1974-80), som med sine 326 m er 1,5 m højere end Eiffeltårnet. TV-tårnet er dog mere end et TV-tårn, idet det også er blevet symbol på frihedskampen, hvor litauerne den 13. januar 1991 tog hinanden i hånden og dannede en levende mur mod de sovjetiske kampvogne. Dette sås ved en lille udstilling, inden vi i løbet af 45 sekunder trådte ud i tårnets restaurant 165 m oppe. Her gav tårnet en omgang (på 365 grader), mens vi spiste en dejlig frokost (igen en 3 retters menu) og nød den fantastiske udsigt.

Kl. 18.30 startede den fælles koncert i St. Cathrine Church, og de 450 opsatte stole blev hurtigt fyldt. Horne Mandskor indledte med et ca. 45 minutters afvekslende program med såvel verdslige som religiøse sange, som efter publikums reaktion var særdeles vellykket.

Inden det litauiske kor "Ažuolų klubas" sang, overrakte korets dirigent en gave til Horne Mandskor i form af en bog med mange smukke billeder fra byen. Koncerten sluttede med Mozarts smukke Ave Verum Corpus med klaverledsagelse af en meget dygtig pianist, Renate, som med ro fulgte de 2 kor under Jørgens og efterfølgende Gylis' direktion. Det talstærke og begejstrede publikum applauderede nemlig for en reprise. En stor succes og dermed en kæmpe oplevelse for os. Bagefter blev der holdt Gallamiddag på hotellet - også med repræsentanter fra det litauiske kor. Det blev sent, inden vi lettere berusede af såvel alkohol som begejstring fandt en seng.



Søndag var deltagerne knap så tidligt nede til den omfattende morgenbuffet, men der var god tid til at tjekke ud og være klar til at køre til Hale Marked. Nogle fik gjort enkelte indkøb, mens andre var på sightseeing i den gamle by. Kl. ca.14 kørte vi fra markedet til Kaunas, hvor vi skulle overnatte, inden vi midt om natten måtte op for at være i lufthavnen rettidigt. Minsandten om det ikke styrtregnede, da vi forlod Vilnius, men som Rasa, vore turoperatør sagde: "Vilnius græder, fordi I rejser". Dog, igen var heldet med os, for solen skinnede, da vi kom til denne Litauens næststørste by. Efter en lidt rodet indtjekning var der frit slag, men alle fik indtryk af, at også Kaunas var en spændende by med masser af kultur. Byen er derfor udnævnt som kulturby i 2022.



Mandag (nat kl. 04) var alle klar til tiden. Indtjekning og flyrejse til gamle Danmark forløb uden problemer. Bussen ventede i lufthavnen, og efter en solid morgenbuffet på Danhostel Amager gik turen i strålende solskin mod Faaborg, hvor alle 61 deltagere tog afsked med hinanden efter en 6 dages hyggelig og vellykket jubilæumstur.